

Hervormde Gemeente Herwijnen

Orde van dienst voor de themadienst



Datum: 17 november 2024

Aanvang: 16.30 uur

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom

Orgelspel: Henco de Bruijn

Alle liederen worden uit de bundel Weerklank gezongen.

Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen

Zondag 17 november 2024, 16:30 uur | Themadienst

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom

Orgelspel | Henco de Bruijn

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 214: 1 en 3

1 Eens zal op de gro - te mor-gen
klin-ken het ba-zuin - ge-schal,
dan zal Je-zus we - der-ko-men
als de Rech-ter van 't heel-al.

refrein:
Wie zal op die gro - te mor-gen
bui-gen voor die ma - jes - teit?
Wie zal op die gro - te mor-gen
vluch-ten voor die heer-lijk - heid?

3 Eens zal op de grote morgen
Jezus' macht worden erkend: ?
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.

Refrein

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding thema

Zingen: Lied 591: 1, 2, 3 en 4



1 Weet je wat de Heer nu van ons ver-wacht?



Dat wij steeds als kaars-jes bran-den in de nacht.



Want het is zo don-ker, laat er licht-jes zijn.



Schijn jij op jouw plek-je, ik rond-om mij.

2 Jezus zegt ons ook: schijn vooral voor Mij;
Laat je vlam niet doven, straal vol vuur en blij,
Hij ziet uit de hemel of wij kaarsjes zijn.
Schijn jij op jouw plekje, ik rondom mij.

3 Jezus zegt ons ook: schijn voor iedereen,
want veel mensen zien de donkerte alleen:
zonde, nood en lijden, ga, verlicht hun pijn.
Schijn jij op jouw plekje, ik rondom mij.

4 Jezus zegt ons ook: licht wie zoeken bij.
Breng ze van hun dwaalweg weer terug naar Mij.
Hij wil ons steeds helpen om een kaars te zijn.
Schijn jij op jouw plekje, ik rondom mij.

Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie: Wat de toekomst brengen moge)

Ik geloof in God de Vader,
– alles heeft Hij gecreëerd.
Heel de hemel, heel de aarde,
heel de schepping zingt Zijn eer.
Ik geloof in Jezus Christus:
(zo de Vader – zo de Zoon)
die in leven, lijden, dood en
opstanding Gods liefde toont.

Ik geloof in inspiratie
– als een storm in ons gezaaid –
van Gods Geest die als een wonder
in elk mensenleven waait.
Ik geloof in wat de eeuwen
door gelov'gen is gedaan.
Ik geloof: ondanks het kwade
breekt Gods Koninkrijk ooit aan.

Gebed

Bijbellezing: Mattheus 25: 1 - 13

1. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 7. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12. Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Openbaring 21: 1 - 5

1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Zingen: Psalm 98: 1, 3 en 4



1 Zing een nieuw lied voor God de HE - RE,
want Hij bracht won-de-ren tot stand.



Wij zien Hem heer-lijk tri-om-fe-ren
met op-ge-he-ven rech-ter-hand.
Zing voor de HEER, Hij o-pen-baar-de
Be-vrij-dend heil en bin-dend recht
voor al-le vol-ke-ren op aar-de.
Hij doet zo-als Hij heeft ge-zegd.

3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Verkondiging

Zingen: Lied 590: 1 t/m 6 (gemeente en voorzangers zingen samen)



1 Zing mee van Je - zus, on - ze Heer.



Eens komt Hij op de wol-ken weer.



Wij zin-gen daar-van in dit lied.



De Bij-bel zegt, wat dan ge-schiedt.

2 De Bijbel zegt, wat dan geschiedt:

Er komt een eind aan elk verdriet,
aan oorlog, honger en aan pijn.
Hoe heerlijk zal dan alles zijn.

3 Hoe heerlijk zal dan alles zijn

voor wie geloven, groot en klein.
God zelf droogt van ons iedre traan.
Het oude is voorbijgegaan.

4 Het oude is voorbijgegaan.

Er breken nieuwe tijden aan,
want God die nu nog heel hoog troont,
is dan een God die bij ons woont.

5 Hij is een God die bij ons woont

en zijn genade ons betoont.
Een nieuw Jeruzalem daalt neer.
Geen zee, geen nacht is er dan meer.

6 Geen zee, geen nacht is er dan meer.

God zelf verlicht ons telkens weer.
Een ieder brengt Hem dank en eer
en zingt van Jezus, onze Heer.

Zingen: Lied 456: 1 en 3



3 Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein

Dankgebed en voorbede

We denken aan de inzameling van gaven bij de uitgang van de kerk

Gedicht: Hoe is het in de hemel?

Slotzang: Lied 212: 1, 2 en 6



1 Eens, als de ba - zui-nen klin-ken
uit de hoog-te, links en rechts,
dui-zend stem-men ons om-rin-gen,
ja en a-men wordt ge-zegd,
rest er niets meer dan te zin-gen, -
Heer, dan is uw pleit be-slecht.

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

Orgelspel



Na afloop van de dienst willen we weer gezellig na- en bijpraten, met wat lekkers op tafel.

U en jij bent van harte welkom in de grote zaal!